



*Leonie de Wit*

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van groep 3,

Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen. Vanaf 4 februari loop ik het komende half jaar iedere dinsdag stage in de klas van jullie kinderen in groep 3. Na een half jaartje bij juf Iris in groep 5 te zijn geweest, zal ik nu de kneepjes van het vak meekrijgen van juf Eva.

Ik ben Leonie de Wit, 41 jaar en woon in Heiloo samen met mijn man en dochtertje van 6. De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt als modevormgever in verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Dit jaar heb ik besloten dat ik een carrièreswitch wil gaan maken naar het onderwijs. Hopelijk kan ik al mijn ervaring en creativiteit meenemen naar het klaslokaal!

Ik doe de deeltijd opleiding Pabo bij Inholland in Alkmaar en ben met enorm veel enthousiasme begonnen aan dit nieuwe avontuur.

Waarschijnlijk komen we elkaar de komende tijd wel een keer tegen op school!

Leonie